

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

Också de som hjälper behöver hjälp

Nyman, Nina

Published in:
Hufvudstadsbladet

Publicerad: 01/01/2020

Document Version
(Referentgranskad version om publikationen är vetenskaplig)

Document License
Publisher rights policy

[Link to publication](#)

Please cite the original version:
Nyman, N. (2020). Också de som hjälper behöver hjälp. *Hufvudstadsbladet*, (19.4.2020), –.

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Idag 19 april 2020

Nina Nyman

Byline: Doktorand i genusvetenskap vid Åbo Akademi och ordförande för Emmaus Westervik r.f.

Rubrik: Också de som hjälper behöver hjälp

Lång rubrik: Många välgörenhetsorganisationer kommer behöva ekonomiskt stöd för att klara sig

Förra veckans onsdag meddelade Storbritanniens regering att de lanserar ett stödpaket på 750 miljoner pund för att rädda välgörenhetsorganisationer som riskerar gå under på grund av coronaviruset och de restriktioner som viruset orsakar. Det här var väldigt goda nyheter för britterna och jag håller tummarna för att vår regering också kommer att komma ihåg att hjälpa de organisationer här i Finland som hjälper andra.

Återgången till ett normalt samhällstillstånd kommer antagligen bli lång och påfrestande både lokalt och globalt. Den nödvändiga nedstängningen av samhällen har skapat ekonomiska och psykiska utmaningar som antagligen kommer ta länge att reda upp. Det här är problem som så klart inte var ovanliga i samhället också före coronakrisen och många välgörenhetsorganisationer har väldigt bra kunskap och nätverk för att jobba med problemen. Däremot har krisen gjort att också många av de organisationerna nu har ekonomiska problem på grund av utebliven verksamhet. Istället för att stå i startgroparna för att ta sig an ökningen av de vanliga utmaningarna så måste organisationerna nu vända sig inåt och fundera på sin egen överlevnad och ekonomi.

Om jag ser till den förening jag själv är verksam i, Emmaus Westervik, så har så gott som alla våra inkomster försvunnit, medans behoven för den typen av solidaritetsarbete som vi gör har ökat markant. Det är en frustrerande situation att behöva lägga den mesta av föreningens tid och krafter på att fundera på föreningens ekonomiska överlevnad, när det är tydligt att det vi borde göra nu är att planera hur vår verksamhet på bästa sätt kan hjälpa andra i den här krisen.

När Storbritanniens finansminister Rishi Sunak höll presskonferens där han lanserade stödet till välgörenhetsorganisationer betonade han att stödpaketet inte bara handlar om att rädda organisationer som gör ett viktigt arbete, utan stödet är också en värdesignal. Genom att stöda organisationerna vill brittiska regeringen betona att vi behöver mildhet och välgörenhet i våra liv, sade han.

Också i vårt välfungerande välfärdssamhälle har inte stat och kommun möjlighet att täcka alla behov som finns under ett normalläge. Så om vi i spåren av coronakrisen ser en våg av nerläggningar organisationer som jobbar med att hjälpa andra så kommer vi vara betydligt sämre rustade att ta hand om alla nya utmaningar det kommande året och de kommande åren. Finland har på många sätt skött den här krisen mycket bra, men nu behövs en välgemotad och långsiktig räddningsplan där man kommer ihåg att stöda dem som har kunskap och erfarenhet av att jobba med de problem vi nu kommer möta.